

Vraag het aan Morya**Zet stappen in je eigen leven**

“Als er iets is wat de ander van jou wil, dan kan je dit eventueel geven, maar dan moet je dat zelf ook willen doen.

Je moet voortdurend zien dat je in je eigen leven staat, dat je je eigen leven opneemt, dat je daarmee durft verder te gaan.

Ook al zie je niet waar je naartoe wil, toch moet je stappen zetten. Al zijn die helemaal verkeerd, dan zal je daaruit kunnen leren maar je er niets van aantrekken, dus niet zeggen: “Ik heb het nu helemaal verkeerd gedaan, ik ben slecht.” Neen, je mag het je niet aantrekken.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) ©Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 276

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


